



# Den Gode Viking

## Orøs Familierestaurant & Steak House

*Dit valg - Din smag - Din pris*

I Næsby v/ drivhusene - Esmosevej 11, Orø - Tlf 59474796

### Om os.....

*Det hele startede i 1994, vi ledte efter en ejendom hvor man kunne være kreativ og derfor satte vi en ejendomsmægler på opgaven.*

*Efter noget tid kom han og sagde, her var lige det vi søgte, men vi skulle lige ud på en køretur først, da jeg spurgte hvor det så var, svarede han, at nu skulle vi lige ud og køre først.*

*Efter lidt tid (kommer fra Hillerød) nærmede vi os et skilt hvor der stod "Orø" og et billede af en færge. Næh hør nu, sagde jeg, ikke en Ø, helt ærligt, mig som er opvokset i Hillerød. Men han overtalte os, om at nu skulle vi lige kigge. (Heldigvis tog færgen kun 6 min :o).*

*Vi kørte ud til Næsby, hvor denne gamle landejendom lå, jeg var glad for min far var uddannet Murer- og Tømrermester, for der skulle ske noget.*

*Men det lokkede og Orø var jo egentlig utrolig tæt på, nemt til Holbæk med en anden færge, små 45 min. fra Østre Færge, så var man i København. Vi slå til.*

*Nu er det desværre sådan, at vi tilhøre en restløs familie, specielt min far, hvor kreativiteten kørte for fuld tryk. Mig og min far blev enige om, at al den plads måtte da kunne bruges til noget og gik igen med at kigge efter gode ideer.*

*I 1996 fandt vi et kæmpe drivhus som skulle fjernes. Vi kontaktede mægleren som havde denne ejendom til salg. Vi kunne få 2.500 kvm. næsten nyt Hollænderdrivhus gratis, hvis vi lige fjernede 12.000 kvm gamle drivhuse. Som sagt så gjort.*

*Vi fik en entreprenør til at hjælpe med alle de gamle drivhuse, selv gik vi i gang med at skille det relative nye drivhus ad. Dette kunne kun gøres på en måde. Håndkraft.*

*Forsynet med en "skralde" hver og en boremaskine gik mig og min far igang. Glas skulle pilles ned og et stort stål "skellet" skulle skilles ad. 136 spær, 272 stålben, 3.800 bolte, 4.600 stykker glas på hver 1 kvm. 450 meter ståltagreder, 158 stålborde, 316 stålrør, et 2.400 kvm stort skyggenet og dertil et ukendt antal 100'vis af ledninger... og et styk drivhus var skilt ad.*

*Nu skulle det så hjem fra Vallensbæk, i nærheden af Ishøj og så til Orø. Et godt tilbud fra en vognmand, som synes vi var godt tossede, hjalp med at få det til Orø. Han var dog lidt betænkelig da han kørte med glasset, da det repræsenterede en værdi på 250.000,- kr.*

*Et meget stort læs kom hjem, ufattelig mange materialer og nok det størst 3D puslespil jeg i min tid har set.*

*Nu skulle der så graves et fundament, 50 x 50 meter, ca. 200 løbende meter og 1 meter dyb, en opgave vi dog ikke påtog os manuelt. Vi fik gravet det, men måtte samtidig skynde os og få beton i da det er meget sandet jord, skred kanterne ned hele tiden, så et kapløb med beton og sand. På et tidspunkt fik vi besøg af betonfirmaets repræsentant, han blev nysgerrig hvor stort dette hul måtte være på Orø, efter nummer 9 betonkanon havde været ovre.*

Med nogle simple redskaber fik min far målt den nøjagtige vinkel op, så vi kunne begynde og samle det her vanvittige puslespil. Vi var løbende i kontakt med en stor drivhus entreprenør på Fyn, hvor vi fik reservedele fra. En dag kom han på besøg, for han skulle da også lige se hvordan det gik med dette projekt. Han blev faktisk imponeret, på en kvadrat 50 x 50 meter var der kun en forskel på 2 cm. På de 2 diameter fra hjørne til hjørne, noget som hans firma brugte laserudstyr til for at klare, så min far var stolt. Han kom igen senere da vi næsten var færdigt, og hvis vi ikke gad og starte noget ville han gerne hyre os begge som montører. Man bliver lidt stolt som komplet amatør, men tanken om at skulle sætte sådanne drivhuse op, takkede vi pænt nej.

Nu stod det der. Dette store drivhus. Hvad så?.. vi tænkte vi ville lave små krydderurte pletter til dagligvarer kæder. Vi kontaktede Bilka og et par andre, de var så men interesseret, men når vi regnede efter så ville man tjene små 10 øre pr. plette... ikke aktuelt.

Kreativiteten gik igang igen. Overdækket minigolf med en kiosk i den ene halvdel og jordbær i den anden halvdel. Med lidt økonomisk hjælp fra EU, som støttede med halvdelen, fik vi etableret minigolfbanerne med kiosk og sat gang i jordbærplanter, hentet hjem fra England. Den gang, blev det til "Orø Minigolf og Gartneri" vi havde også et meget stort blomstersalg.

Det gik faktisk rigtig godt, efterspørgsel på mere plads og flere muligheder til kiosken, betød at vi gik igang med at etablere de vægge og lofter som vi idag har. Større køkken, senere måtte vi udvide igen, til det, som det hovedsageligt er, nemlig "Spisestedet Orø", som i dag besøges af rigtig mange turister, sommerhusejere og lokale.

Men så blev det vinter.... relativiteten får frit løb igen hos min far da han stopper som murer- og tømrermester, for tanken om at sidde stille, fik ham straks igang igen.

Vi skulle da ha' et røgeri... Nu kan vi godt li' og gøre ting lidt omvendt, så vi bygger selvfølgelig et lille røgeri med butik først... og så går vi igang med at lære hvordan man gør... jo jo

Efter kort tid har min far helt styr på det, godt hjulpet af min mor, som kontrollant, mens jeg koncentrere mig om at lave mad i Spisestedet, så blev røgeriet, og er det fortsat, meget populært med mange forskellige ting vi ryger. Desværre gik min kære far bort midt i succesen, men takket været ham har vi idag en fantastisk forretning og han nåede lige at lære mig op.

I dag, 2016, har "Spisestedet Orø" eksisteret i næsten 5 år, der er kommet en "bedre halvdel" ind i billedet, Birte, som er dygtig i et køkken og med hendes gode mad, har vi gradvis fået en stigende interesse for stedet, både som et sted man kommer jævnligt og som et sted man kan holde en god fest i hyggelig omgivelser, synes vi dog at der er.. "Tid til forandring".

Fra 2017 skifter vi navn til "Den Gode Viking" Øens familierestaurant og Steak House. Fortsat familiedrevet, hvor der satses på den; hyggelige, afslappede atmosfære og det personlige præg.

Vi glæder os fortsat til byde vores gæster velkommen i det nye.

**"Den Gode Viking"**